

# VLIEG SONDER VERSKONINGS



**Grant Clifton**  
**4 Junie '17**

## Handelinge 10:34-35

<sup>34</sup> En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, <sup>35</sup> maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.

*<sup>34-35</sup> Peter fairly exploded with his good news: “It’s God’s own truth, nothing could be plainer: God plays no favorites! It makes no difference who you are or where you’re from— if you want God and are ready to do as he says, the door is open. (MSG)*



	Petrus	Paulus
<b>Ideale Kandidaat?</b>	Nee	Nee
<b>Wie is hy?</b>	Visserman, Gewone man, Nie goed geleerd nie (Matt. 4:18-22, Hand. 4:13)	Elite, Baie goed geleerd, Verbind, Fariseër, Haat Christene (Fil. 3:5, Hand. 9:1)
<b>Ontmoet Jesus</b>	Omhoog gelig, Geglo in (Matt. 4:18-22, Markus 1:16-20, Lukas 5:1-11)	Letterlik verneder (Hand. 9)
<b>Identiteit Gebou</b>	Simon tot Petrus (Matt. 16:18, Hand. 2)	Saulus tot Paulus (Hand. 13:9, 1 Kor. 15:9, Ef. 3:8, 1 Tim. 1:15)
<b>Gesweef saam met God?</b>	Ja	Ja

- Hoekom sal God twee mense van die teenoorgestelde kante van die samelewing kies om pilare in Sy kerk te wees?
- Hoekom sal God Konings en prostitute gebruik?
- Om vir ons hierdie een ding te wys:
- **Ons het geen verskoning nie!**
- Ons kwalifikasie om te vlieg saam met God het niks te doen met wie ons is nie, want Hy kwalifiseer ons.



- Moontlike verskonings:

- Ek is nie goed genoeg nie: Hy is goed.

Ps. 119:68 'U is goed en doen goed; leer my U insettinge.'

- Ek is te sondig: Hy het daarvoor betaal.

2 Kor. 5:21 'Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.'

- Ek is nie volwasse genoeg nie: Groei dan.

2 Petrus 3:18 'Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.'

1 Petrus 2:2 '... en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei...'

- Ek is nie geestelik genoeg nie...



- Rom. 8:11

En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur Sy Gees wat in julle woon.

